

Red de echte bazen en beschermers van de zee!



We vinden ze fascinerend en vooral heel eng: haaien. Wat niet veel mensen weten is dat we haaien nodig hebben. Ze zijn onmisbaar voor het voortbestaan van de zeeën en ze blijven mensen verbazen. Weet jij bijvoorbeeld waarom haaien zo graag naar een schoonmaakstation zwemmen? Of dat ze al rondzwommen in de tijd van vóór de dinosaurïers en talloze superpowers hebben?

Sophie van der Stap is van jong af aan al in de ban van haaien. Ze zwom op verschillende plekken met haaien en ontdekte dat ze niet gevaarlijk zijn, maar zelf *in gevaar* zijn, en dat ze onze hulp hard nodig hebben. In *Haaienhelden* laat ze aan de hand van bizarre weetjes en heldhaftige zeebeschermers – kapiteins, diepzeeduikers en moderne zeemeerminnen – zien dat haaien de échte helden van de zeeën zijn. Maar vooral wil ze deze prachtige dieren en al het leven in de zee helpen.

- jaarlijks worden ca. 100 miljoen haaien gedood
- veel haaiensoorten zijn een bedreigde diersoort
- prachtige combinatie tussen fictie en non-fictie
- voor de lezers van *Gif in het dierenrijk*

SOPHIE VAN DER STAP is bekend geworden door haar debuut *Meisje met negen pruiken*. Het boek is verfilmd en in meer dan twintig talen vertaald. Later schreef ze diverse romans en samen met het WNF bracht ze het luisterverhaal *Het fluisterende woud*, uit ter ondersteuning van hun bossencampagne. *Haaienhelden* is haar eerste kinderboek. Het brengt haar twee liefdes samen: schrijven en de zee.

